

Έξοχες Χιώτισσες που «φεύγουν»: ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΡΛΑ (Το Γένος Γεωργίου Ξενάκη)

Μια έξοχη διαλεκτή Χιώτισσα και καλή φίλη η ΖΩΗ ΒΑΡΛΑ «έφυγε» τον περασμένο Δεκέμβρη βυθίζοντας στο πένθος τον αγαπητό μας συμπατριώτη ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ-Πανεπιστημιακό κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΡΛΑ, τον γιού του και όλους τους οικείους τους στην Αθήνα και τον Ζυφιά.

Η ΖΩΗ ΒΑΡΛΑ (το γένος Γεωργίου Ξενάκη) γεννήθηκε στην νήσο Πρήγκιπο της Κωνσταντινουπόλεως από γονείς Χιώτες. Ο πατέρας της καταγόταν από τον Ζυφιά της Χίου και η μητέρα της από το Θολοποτάμι. Εφοίτησε στο ΖΑΠΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ της Πόλης με υποτροφία (συνεχώς αριστεύουσα) και βραβευόμενη από την Εφορία του Ιδρύματος του Ζαπέιου. Η οικογένεια της εκδιώχθεισα από τους Τούρκους, ήλθε και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.

Η Ζωή εφοίτησε στο Χημικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου απεφοίτησε αριστούχος Διπλωματούχος Χημικός. Επίσης, έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία, στον κλάδο της Αναλυτικής Χημείας, με υποτροφία του

Βρετανικού Συμβουλίου. Επίσης, υπότροφος του Γερμανικού Ινστιτούτου GOETHE, ενώ ήταν Ανώτερος Υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του GOETHINGEN της Δυτικής Γερμανίας από όπου έλαβε το Δίπλωμα της Γερμανικής Γλώσσας με δικαίωμα διδασκαλίας της Γερμανικής.

Η Ζωή ομιλούσε άπταιστα: ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ (και φυσικά Ελληνικά), αλλά και αρκετά καλά ΙΤΑΛΙΚΑ και ΙΣΠΑΝΙΚΑ.

Είχε ιδιαίτερη κλίση στις Ξένες Γλώσσες και τις απέδιδε όλες με εξαιρετική προφορά και ορθότητα, ώστε πολλοί να την ερωτούν αν η μητέρα της ήταν Γαλλίδα.

Στην επαγγελματική της σταδιοδρομία στην αρχή υπηρέτησε σαν ινολόγος σε βιομηχανία καθώς και αργότερα σε εργοστάσια μεταξωτών (μετά από εξετάσεις) εισήλθε στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Στο Γενικό Χημείο υπηρέτησε σε διάφορες Διευθύνσεις και τα τελευταία χρόνια σαν Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ελέγχου Ρυπάνσεως και Περιβάλλοντος. Από την Υπηρεσία απεχώρησε σαν



Επίτιμος Δ/ντρια του Γ.Χ.Κ. Είχε την ευθύνη της συντάξεως του Κώδικα των Επικίνδυνων Ουσιών που κυκλοφορούν στην χώρα μας.

Επί τριετία και πλέον εκπροσωπούσε επαξίως και πολύ τακτικά την χώρα μας στα Αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τότε στις Βρυξέλλες και τότε στο Παρίσι και συχνά προήδρευε στις Αρμόδιες Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την εξαιρετη υπηρεσιακή της κατάρτιση και απόδοση της ανετέθη στην αρχή η Γραμματεία και στην συνέχεια η Αντιπροεδρία του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Κράτους, όπου άφησε αξιόλογο

έργο.

Κατά το διάστημα της σταδιοδρομίας της υπηρέτησε σαν Προϊσταμένη πολλών Υπηρεσιών, όπως των Διευθύνσεων Φαρμάκων, Υφασμάτων, Τροφίμων και άλλων, και άφησε άριστες εντύψεις τόσο σαν επιστήμων, όσο και σαν άνθρωπος μεταξύ των συνεργατών της, αλλά και όλων των Προϊσταμένων της.

Παράλληλα με την εξαίρετη επίδοση της στον επιστημονικό τομέα δεν υστέρησε ποτέ και σε κοινωνική προσφορά. Από τα φοιτητικά της χρόνια υπηρέτησε πολλάκις με κινδύνους στο φοιτητικό Συνεταιρισμό για την εξεύρεση υλικών και τροφίμων για την οργάνωση συσσιτίου, για τους κινδυνεύοντας από αστία φοιτητές, ιδίως τα τελευταία χρόνια της Γερμανικής Κατοχής και μετά. Υπήρξε ενεργό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, εκτιμούμενη ιδιαίτερα από τους συναδέλφους της. Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Φίλων του Δρομοκαϊτείου, επί αρκετά χρόνια μέλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (του οποίου ήταν και επίτιμος Αντιπρόεδρος πρόσφατα)

Επίσης ήταν ενεργό μέλος του Σωματείου Φίλων του Χιώτικου Χωριού, το οποίο τιμώντας την μνήμη της απέδωσε Υποτροφία στο όνομά της για Χιώτη ή Χιώτισσα σπουδάστρια.

Είχε ιδιαίτερο μεράκι με την Ελληνική Γλώσσα και υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας ΕΛΕΤΟ. Την επιστημονική αυτή εταιρεία υπηρέτησε επί πολλά χρόνια τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και στην Επιστημονική Επιτροπή.

Έλαβε μέρος σε 6 Πανελλήνια Συνέδρια της ΕΛΕΤΟ και απέδωσε στην Ελληνική Γλώσσα από την Γαλλική αρκετά κείμενα που της είχαν ανατεθεί και είχε τακτική στήλη στο όργανο της εταιρείας το ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Υπήρξε επίσης τακτικό και ενεργό μέλος της «Εταιρείας για την διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας». Είχε ιδιαίτερη αγάπη για την Χίο και μαζί με τον σύζυγό της και έσοχο συμπολίτη και φίλο Παναγιώτη δεν παρέλειπε σχεδόν κάθε χρόνο να επισκέπτεται το χωριό της Ζυφιά και την αγαπημένη της Χίο. Το 2007 ήταν το τελευταίο προσκύνημα της στο νησί.

Ιδιαίτερη ήταν η χαρά της κάθε φορά που μπορούσε να βοηθήσει σε οτιδήποτε

είχε ανάγκη ένα Χιωτάκι και να φιλοξενήσει στο σπίτι της, κάθε άτομο που είχε ανάγκη.

Η καλοσύνη και το χαμόγελο της ήταν τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα, όσων είχαμε την τύχη να την γνωρίζουμε,- εδώ και πολλά χρόνια, πάντα στο πλευρό του **Παναγιώτη**, έξοχου Οικονομολόγου- Πανεπιστημιακού και εξέχοντος στελέχους της Χιακής ...παροικίας στην Αθήνα, που πάντοτε στέκεται άγρυπνος φρουρός των Χιακών συμφερόντων και πρόθυμα συμμετέχει σε κάθε προσπάθεια για τη Χίο, η οποία ασφαλώς του «οφείλει» **πολλά** και δίκαια τον θεωρεί εκλεκτό, πολύτιμο και άριστο τέκνο της, **με συνεχή παρουσία** και **προσφορά** σε πολλούς τομείς.

Η Ζωή άφησε την τελευταία της πνοή την πρωία της 18ης Δεκεμβρίου 2007 και η κηδεία της έγινε την 20η Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Κάτω Χαλανδρίου, πολύ κοντά στην οικία της. Της Νεκρωσίμου Ακολουθείας προέστη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος ΕΛΛΙΑΣ κ. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ, ο οποίος ομίλησε κατάλληλα με εξαιρετο περιεχόμενο για την περίπτωση.

Εκ μέρους των Συνταξιούχων Χημικών την αποχαιρέτησε ο Πρόεδρος τους Χημικός κ. Ανδρέας Παπαγεωργίου, εξάρας ιδιαίτερως τα προσόντα της και την ιδιαίτερως εξαιρετη προσωπικότητα της ΖΩΗΣ. Την κηδεία της παρακολούθησαν πάρα πολλοί, τόσο εκ μέρους της Χιακής Κοινωνίας της Αττικής, όσο και εκ μέρους της οικογένειας των Χημικών και των διαφόρων Επιστημονικών

και Φιλανθρωπικών Οργανώσεων των οποίων υπήρξε ενεργό μέλος.

Κατετέθησαν άνω των 20 στεφάνων και κατά παράκληση του συζύγου της, του αγαπητού Παναγιώτη, εδωρήθησαν προσά στην μνήμη της υπέρ Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων. Η ταφή της έγινε στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.

Στην νεκρώσιμο ακολουθία που παρακολούθησε πάρα πολύ κόσμος μπόρεσα να διακρίνω:

Τον Στρατηγό και Ακαδημαϊκό κ. Δημ. Σκαρβέλη, τον τ. Νομάρχη Χίου κ. Κων. Αγαπητίδη, τους γιατρούς κ.κ. Γιάννη Αυγουστή, Κων. Μουτάφη, Αχιλλέα Τσατσαρώνη, Ν. Μαδιανό, τον τέως Πρόεδρο του Δρομοκαϊτίειου κ. Νίκο Τσιική, τον Ισίδωρο Πρωίο (εκ μέρους του Κοραή), τον κ. και την κ. Φαφαλιού, την κ. Νίκη Σκαρβέλη (εκ μέρους των Φίλων του Δρομοκαϊτίειου), τον κ. Αντώνιο και την κ. Ευτυχία Φραγκάκη (εκ μέρους του ΔΣ των Φίλων του Χιώτικου Χωριού), την κ. Καίτη Κόκκοτα, τον κ. Λεωνίδα Μυλωνάδη (εκ μέρους του Σωματείου των Φίλων του Κάμπου), τον κ. Σταμάτη Μανέ, τον κ. Σιδερή Γιαννακή, την κ. Μαρία

Κιντή, τον ηγουμενοσυμβούλιο του Λυρείου Ιδρύματος, με επικεφαλής την Ηγουμένη Γερρόντισσα-αδελφή Μαρία και τον Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος κ. Βασίλη Καλτσά καθώς και πολλούς άλλους.

Ας είναι η μνήμη της αιώνια και σεβαστή! Στον αγαπητό σύζυγο της (και εκλεκτό φίλο μας), θερμότατα συλλυπητήρια.

ΔΗΜ. Ν. ΛΑΪΝΑΣ